



"Leven als christen; Negen vruchten van de Geest", ds. D.W. Tuinier; uitg. Den Hertog, Houten, 2014; ISBN 978 90 331 2567 6; 110 blz.; € 9,90.

'Ben jij een christen? Heet je zo of ben je het ook?' Met deze twee vragen begint het Woord vooraf van het boekje van onze broeder ds. D.W. Tuinier over negen vruchten van de Geest. Het betreft hier de negen vruchten - of eigenlijk: de ene negen-voudige vrucht van de Geest - zoals de apostel Paulus daarover spreekt in Galaten 5.

In het eerste hoofdstuk wordt een aantal algemene lijnen getrokken rondom dit belangrijke onderwerp. Werken van het vlees aan de ene kant. Vrucht van de Geest aan de andere kant. Waarbij in

de volgende negen hoofdstukken alles uitgewerkt wordt: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid.

Wat opvalt bij het lezen van dit boekje is dat de twee vragen waarmee het voorwoord begint, direct en indirect steeds terugkomen. Ben ik een christen? Of ben ik uiteindelijk een schijnchristen, een christen aan de buitenkant en meer ook niet?

Op een heldere en Bijbelse manier wordt uitgewerkt wat de inhoud is van de vrucht van de Geest. Er is een onderlinge samenhang tussen de afzonderlijke delen van de vrucht van de Geest. Er wordt verteld wat het wel is en wat het niet is. En er worden Bijbelse lijnen getrokken voor wat betreft de vraag hoe je eraan kunt komen. Wedergeboorte, geloof en bekering zijn nodig. En waar de Heere door Zijn Geest werkt, zorgt Hij Zelf voor de vrucht van de Geest. Daarbij krijgt de eigen verantwoordelijkheid ook de plaats die we eraan horen te geven.

"Leven als christen" is vooral bestemd voor jongeren. Daarom is het taalgebruik begrijpelijk, zijn de zinnen kort en komt een heel aantal voorbeelden ook uit de leefwereld van jongeren aan de orde. En daarom kunnen ook onze ouderen er hun winst mee doen. Ik wens dit boekje in ieders handen.